

dr. C. J. H. A., 1856

LXXXVIII.

CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE.

\* \* \* Deze algemeene en m. i. hoogstbelangrijke Stellingen over 1c Réveil zijn ontlaend aan een overigens zeer vertrouweliiken brief, waarin een kort te voren gehouden broederlijk en ernstig gesprek geresumeerd werd.

... 1. De Réveil is geweest wat de naam aanduidt, een Réveil van christelijke overtuigingen en christelijk geloofsleven, een zogen van boven in een kerk verwoest door het ongeloof en de revolutie, die op een tijd van dogmatische spitsvondigheid en geestelijke stagnatie gerold waren.

2. Wanneer ik zeg dat de Réveil dat geweest is, dan onderstel ik, niet dat er nu geene zielen meer door den H. Geest worden opgewekt en bekeerd, maar dat het historische verschijnsel, dat, van het engelsche methodisme uit, zich sinds 1815 over heel gansche gereformeerde Europa met verschillende wijziging in de verschillende landen heeft uitgebreid, een afgesloten tijdperk vormt tot de geschiedenis behoort.

3. Niet evenwel tot de geschiedenis, als of een christelijke kern kon blijven zonder vrucht en het werk des H. Geestes kon worden vernietigd. Integendeel, nu eerst begint de zuurdeense achtige werkzaamheid van het beginsel, dat als een leven uit de dooden is geweest.

4. Doch daartoe moet het, even als iedere zaadkoreel (Joh. XII : 24), in den vorm waarin het zich het eerst heeft geopend, sterven, namelijk zich ontdoen van zijn tijdelijk en plaatelijk omhulsel, d. i. hier, van den engelschen vorm: de dogmatische onbewegelijkheid en de methodistische bekrompenheid.

5. In ons land is dit welligt nog meer noodzakelijk dan elders, omdat de taacie Nederlandse aard zich tegen den invloed der vreemde opwekking op het hardnekkigst en het vijandigst verzet. Bij ons heeft de kerk niet gedeeld in de opwekking, zij is nog

in haar diepsten grond rationalistisch; er zijn opgewekte kringen in sommige onzer steden, die aansluiting vinden aan het overgeerfd streng-orthodox geloof van sommige, ja vele streken van het platteland. De middenstand, de kern der maatschappij, is in den regel zeer vijandig.

Ik beantwoord, en passant, eene tegenwerping, die ik voorzie. Zij is deze: „Zijn wij dan niet nederlandsch?“ Wie zal u, mijn hooggeachte Vriend en Broeder! den naam van nederlandsch staatsman betwisten? Ik althans niet. Doch, is het niet blijbaar, bij alle verkiezingen, dat uw politieke kracht ligt juist in laats-gemelde streken? Heeft de anti-revolutionaire partij weeklank bij de middenstanden? Ik spreek niet van de achtting en den eerbied voor uw person; deze is algemeen, ook bij de eerste verguiszing; maar van de sympathie voor uw beginselen. En is toch niet in den middenstand de kracht der natie? Daar nu bij deze algemeen is, aan de eenen zijde, tegenin tegen de bekrompenheid der land-orthodoxen (om ze nu maar eens zoo te noemen), aan de andere, weezin van de stijfheid, het autoriteitsgeloof, en, als ik het zoo mag noemen, de bedrijvigheid, de tracasserie religieuse, van de engelse opwekking, zoo geheel in strijd met de bedaardheid, stemmigheid en langzaamheid van het nederlandsch karakter, dat, als het niet onder koortsachtige agitatie geraakt, in den regel zijne godsdienstige overtuigingen langzaam vormt en nog langzamer uit; moet er dan niet naar gestreefd worden, voor alles, dat de opwekking der hogere standen, tot hertoe bijna uitsluitend door engelsche of engelsch-fransche methodistische literatuur gevoed, in verband wordt gebracht met dat nederlandsch nationaal karakter en er alzoo een christelijke eenheid in ons land tussen de verschillende standen geboren worde, die nu zoo geheel verbroken ligt?

6. Wordt deze roeping mistend om de opwekking te zuiveren van hare verkeerde elementen, dan ontstaat een toestand, niet alleen zeer bedenkelijk voor de hoogere belangen onzes Vaderlands, maar in de eerste plaats hoogstgevaarlijk voor de zielen. De weg

Gods wordt miskend; waarachtige bekeeringen maken plaats voor imitatries van de bekeeringen van anderen; de wezenlijk bekeerden vervallen in een zielelijk najagen van indrukken, geschikt om, zoo mogelijk, de levendheid van het eerste tijdpark der bekeering te perpetueren, met geheel vergeten van de apostolische les van wasdom en volmaking (Hebr. VI : 1—3 en elders). Een factie toestand treedt in; men wil altijd blijven in den toestand van te ontwaken; maar op te staan, zich te bewegen en te leven wordt beschouwd als een verlaten van de fundamenten. Niet alsof er geen werkzaamheid bestond, maar het christelijk leven, zoo oneindig rijk en fijn, bepaalt zich tot een min of meer koortsachtige werkzaamheid van uit- en inwendige zending! Het geloof wordt beschouwd als een wettelijk aannemen van onbegrepen dogmen; de Bijbel als een Wethoek; daarentegen dat leven des H. Geestes in ons, van dien Geest, die de diepten Gods peilt en dat niet doet buiten, maar in de geloovigten, en door die diepten Gods, in de Schrift nedergelegd, het leven verricht, duizend betrekkingen van liefde doet ontstaan, waardoor in waarheid de broederlijke gemeenschap, eene gemeenschap is in den levenden Heer, en niet eene serie van oefeningen, waarin men altijd hetzelfde hoort; dit geestelijk leven wordt beschouwd als te hoog, te onbereikbaar, ook niet wenschelijk, te geleerd, in strijd met de eenvoudigheid des geloofs; alsof wij christenen, voor wie God de Heer mannen heeft gegeven (Eph. IV : 11) als Paulus en Johannes, ons konden vergenoegen met de patriarchale eenvoud.

7. De grond van de miskennings dier roeping is niet geestelijk, maar vleeschelijk. Wel maakt men zich diets, te goeder trouw, dat, bij eenig meerder nadenken, men zou gaan twijfelen en het geloof verliezen. Als of ieder twijfel verkeerd ware en ieder geloof zaligmakend, ook het nagepraatte! Doch, in den grond, schrikt men voor de moeite van te denken, ontslaat zich van de heilige pligt met zich zelve voor God te leven, en, daar het leven toch moet vervuld worden, ontslaat er, naast de natuurlijke wereld,

die ten minste den roem heeft van consequentie en opregtheid, een christelijke wereld (contradiccio in adjecto) met hare eigen-aardige frivoliteiten, medisances, ambities, vaniteiten, vooral haar eigenaardigen hoogmoed, alles evenwel onder den christelijken naam. Verne van mij, ook in de gedachte, de toepassing op dezen of genen. Ja, ik heb geen moeite de levendige godsvrucht te erkennen en die voor mij zelven te wenschen van velen dergenen, die in den eersten Rêveil gedeeld hebben. Doch alle bovengenoemde gebreken ontstaan daar, waar men niet den levenden Heer, maar mensen tot middelpunten heeft van gezag en zich eene methode van hekering laat voorschrijven. . . .

Bene traditionele orthodoxie of vrome oefeningen? Dit is de stagnatie vermeerdern. Nee, alleen door dieper indringen in de H. Schrift, door ontwikkeling van den organischen zamenhang van de Schrift, door de ethisch-historische Bijbel-interpretatie, is het ongeloof te overwinnen. Hierdoor alleen ontstaat een geloof waarvan men rekenschap kan geven en dat niet altijd eindigt met beroep op autoriteit. Deze leiding aan de Gemeente te geven is de tot hier toe door leeraren en leeken beide veelzins miskende roeping van het leeraarsambt. Indien ik de versterking van het vrende element noodlottig keur, dan is het omdat de fransche theologie, indien men haar dien naam mag geven, juist dit beginsel van ethisch-historische Bijbel-interpretatie geheel en al mist, en zich eerst thans op zeer angstvallige wijze eenigzins begint te bewegen, gewaarschuw'd door haar eigen stagnatie, op dit onbetreden gebied. . . .

Elout heeft gemeend, dat hij, toen hij grote kans maakte tot minister benoemd te worden, reeds een ontwerp van wet in gereedheid had, waarnaar dan ook, na zijn dood, "in zijn papieren zeer ijverig, maar vruchteloos is gezocht" (Fabius, Elout, p. 23). Het wil mij voorkomen, dat men die moeite had kunnen sparen. Immers er is in Groens geschriften van die dagen geen steun vinden voor de mening, dat hij zich de toepassing van het denkbeeld der splitsing genoegzaam had ingedacht. Had hij dit gedaan, wellicht zou hij dan tot het inzicht gekomen zijn, dat het beginsel van de handhaving van het Christendom in de openbare instellingen niet meer voor verwezenlijking vatbaar was.

Ook hij, evenals La Saussaye. Van dezen is, aan het eind van „Hoe de Onderwijswet van 1857 tot stand kwam“ een brief te vinden, die volgens Dr. Kuypers (T. de Vries, Bibliografie Groen, p. 266), "de plaats inneemt van het koor in het oude treurspel, wanneer de brieftschrijver in diepzinnig-verheven, hartroerende taal den indruk teruggeeft, dien het drama op hem heeft gemaakt". Behoudens enkele coupures laten we dezen in het Fransch gestelde brief hier in Nederlandsche vertaling volgen.

Gij hebt de wapens niet neergelegd dan toen de vesting genomen was. En wanneer ik spreek van een genomen vesting, dan heb ik niet alleen het oog op de onderwijskwestie. Deze kwestie was in den grond slechts de laatste étape van een weg, dien gij met den heldenmoed des geloofs stap voor stap verdedigd hebt. Intusschen..... ik heb nooit geheld aan Uw zijde kunnen staan. Gij moet overwonnen worden. De ouden zeiden, dat de mensch zich stuk breekt tegen het fatum. Wij weten, dat er geen fatum is, maar dat er besluiten zijn van een wijs, rechtvaardig en vrij God; dat de raad Gods blijft bestaan, doch dat er in zijn koninkrijk verschillende bedeelingen zijn.... Ik ben overtuigd, dat het stelsel, dat gij verdedigd hebt, dat gij hebt moeten verdedigen, niet alleen krachtens een persoonlijke moreele noodzaaktheid, maar ook omdat geen enkele tenuitdient in een andere overgaat dan na haar laaste woord gesproken te hebben, dat dit stelsel, zeg ik, niet tot het doel kan leiden. Het heeft den raad Gods gedien; thans opent zich een andere weg, die oogenschijnlijk slechts een weg is van wanorde en afval. Ik geloof, dat het Protestantisme geroepen is afstand te doen van alle voordeelen, die het aan den steun van den staat ontleende; dat het wederom gaat worden wat het in den aanvang was: een zending (mission) in de wereld van on- en bijgeloof. Ik geloof, dat het Christendom bezig is met opnieuw over te gaan tot den staat van secte, wat het in de eerste eeuwen geweest is; thans weliswaar anders dan toen, thans met de ervaring van vijftien eeuwen van telurstellingen en vruchteloze pogingen om een koninkrijk te zijn en tot n geheel vervuld met het ijvervuur der jeugd, dat uitgaat ter verovering. Thans moet de Kerk van alle aanspraak op het voeren van heerschappij afstand doen; ze moet weer worden de toevlucht van alle zielen, die de leegheid der wereld hebben ervaren, de leegheid van deze samenleving,

zoo schitterend aan de oppervlakte en in den grond zoo ongelukkig. De Kerk heeft haar woord te zeggen over alle menschelijke vraagstukken, zij bewaart den sleutel der wetenschap, maar niemand komt tot haar dan na elken anderen sleutel beproefd te hebben. Nog is haar zending schoon, schooner zelfs dan die van het officiële Christendom. Maar wij hebben niet te redetwisten om de voorkeur, aan het eene of aan het andere systeem toe te kennen. Er is hier *vis maior*: de noodzaakelijkheid der geschiedenis. Een absoluut systeem van kerkinrichting bestaat niet. In het eenige tijdsperiode het eene, in het andere het andere systeem. De Baptisten dwalen slechts in zooverre, dat zij de kerkelijke instellingen, die door den staat worden gesteund, absoluut verworpen, met miskenning van haar uitnemende verdienste en haar roemrijke geschiedenis. Maar wel staat het zoo, dat aan het systeem der vrije kerken de toekomst behoort; dat van de massale volkskerken, die eigenlijk geen kerken zijn (églises nationales, multitudinistes, fictives), is, zoo ik meen, voorbij. Doch wij zijn midden in den overgangstijd. Vandaar de algemeene malaise; de malaise der volkskerken, die geen geloof meer hebben in zich zelf, die zich als geremd gevóelen en zonder beweging, en de malaise der vrije dissenterskerken, die als het ware officierscorps zijn, die de troepen oproepen ten strijde, maar de troepen volgen ze niet. Daar zouden boekdeelen over te schrijven zijn. Overal zien we in de staten het streven naar afscheiding twisten, het aanvaarden en ons voordeel doen met de lichtzinden, die deze staat van zaken met zich brengen zal voor het verrichten van den arbeid der evangeliieverkondiging, waaraan ten slotte alleen God zijn zegen heeft toegezegd. De christelijke staat, d.w.z. het koninkrijk der hemelen, komt later. Wat we nu voor het Protestantisme moeten wenschen, is, dat het systeem van de scheiding van kerk en staat, het systeem, dat men ten onzent noemt naar zijn illustere hoofd Thorbecke, toegepast worde door rechtschappen mensen, nauwgezet van geweten..... Wat bij ons zoo buitengewoon droevig, ik zou zelfs zeggen ergertijk (révoltant), is, is, dat de laaste slag, aan de anti-revolutionnaire oppositie toegebracht, komt van de zijde van een harer ledien, minister geworden.

Die slag kwam aan. De anti-revolutionnaire partij, die in het begin van '56 in zulk een gunstige positie was, werd voor langen tijd met machteloosheid geslagen. De doodsklokk werd al over haar geluid. Zij had — aldus de Gids (1857, II, p. 325) — haar laatsten strijd gestreden, haar laastste krachten uitgeput; haar theorieën, "merkwaardig als een herinnering", waren toch niet anders dan "spookseks der verbeelding, opgedoemd uit een lang gesloten graf." De bijzondere school ging een bange worsteling tegemoet, waarin ze behalve met geldelijke moeilijkheden ook nog daarmee te kampen had, dat de openbare school nog altijd Christelijk heette te zijn. Maar in het oordeel lag toch ook een zegen. Wij hebben in den nood het denkbeeld losgelaten, dat de Staat Christelijk onderwijs zou kunnen en moeten geven. Hoe smartelijk het conflict Groen-Van der Bruggen ook geweest is, we mogen toch